

Let op: 5 juni 2023

Mantelzorgcafé Zevenaar

Ontmoetingsplek voor Mantelzorgers

De Hooge Bongert

Elke eerste maandag van de maand,
vanaf 19.00 tot circa 21.00 uur



Een initiatief van:



Uitnodiging

Verricht u met enige regelmaat extra zorgtaken voor een partner of een familielid, een buurman of -vrouw, een vriend of vriendin? Mantelzorgers geven dikwijls aan voor emotionele steun niet altijd bij familie of vrienden terecht te kunnen, of het lastig te vinden om steeds een beroep op dezelfde mensen te moeten doen. **In dat geval kan deze ontmoetingsplek vóór en dóór mantelzorgers uitkomst bieden, een fijne plek waar iedere mantelzorger zijn of haar hart kan luchten.**

Mantelzorgcafé Zevenaar, niet zomaar een café!

Er wordt mantelzorgers méér geboden dan een gezellige ontmoetingsplek waar je een kopje koffie of thee kunt drinken. Gastheer (Fred) en gastvrouwen (Rianne en Willeke) bieden niet alleen **emotionele steun** maar zijn ook aanspreekbaar voor andere vraaggebieden van de mantelzorgondersteuning. Hun drijfveer is altijd de bezoekers niet met een kluitje het riet in te sturen!

*Op **maandag 5 juni** gaan de deuren van Ontmoetingscentrum 'De Hooge Bongert' rond 18.45 uur weer voor jullie open.*

We komen natuurlijk weer kort terug op de laatste bijeenkomst... over "Geduld". Vanavond zijn, *bij afwezigheid van onze vaste gastvrouwen, Kathleen Beisner en Anne Sloetjes van Liemerijte* te gast. Zij geven desgevraagd **voorlichting over de gang van zaken binnen Hospice 'De Hazelaar' en het voortraject ernaartoe.**

Na de koffie-/theepauze is er weer volop gelegenheid om ervaringsverhalen te delen, knelpunten aan te kaarten en een hulpvraag stellen.

Zorg je ook met enige regelmaat voor een ander en wil je gewoon een keertje aanschuiven?

De entree is uiteraard gratis. We vragen je wel om je per mail aan te melden via mantelzorgcafezevenaar@gmail.com of servicedesk@caleidoz.nl.